

ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ

Με την

Ανδρούλα Ταραμουτά
androula@phileleftheros.com



ανουσχητικό είναι οι αυξημένοι αριθμοί νοσημάτων με Covid-19 από το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, ένα γεγονός που δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Ελπίζουμε εκείνοι που πρέπει, να αναζητήσουν τα αίτια γι' αυτά τα κρούσματα και να δώσουν λύσεις, κτες...

◆◆ Στο ζοφερό περιβάλλον που ζούμε, η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ότι νόμιμο είναι το κούρεμα των μηθών στο Δημόσιο- λόγω της οικονομικής κρίσης- ακούστηκε ως καλή είδηση. Διαφορετικά τα τάρταρα θα έμοιαζαν με κανονικές συνθήκες... Βεβαίως δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ότι χρειάστηκαν 7 και πλέον χρόνια οι σεβαστοί δικαστές για να αποφασίσουν, ούτε ότι προηγήθηκε η απόφαση που αφορούσε τους δικούς τους μισθούς με την οποία και ευλόγησαν τα γενέδια τους... Αλλά είπαμε ζούμε στη νύσση των αγίων και των ηλιθίων...

◆◆ Στα του κορωνοϊού καταγράφουμε ότι όλο και λιγότερο απειθαρχητικοι εμφανίζονται στους δρόμους και κάνουν τα δικά τους... Λες και κάνουν σπατάλα!!! Η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου πεθαίνει και ζει μια πραγματικότητα που την έβλεπε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Όμως το

◆◆ Βεβαίως και πρέπει να πέσουν κεφάλια αν υπάρχουν ευθύνες. Όπως κεφάλια αναμένουμε να πέσουν και για το νοσοκομείο της Πάφου - σημείο διασποράς του ιού. Κάτι δεν πάει καλά σε εκείνο το νοσοκομείο που εκθέτει το σύστημα Υγείας. Τι σημαίνει δεν είχαν στολές και μάσκες και αφού κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο από γιατρό οι φωτογραφίες με τα μαυροσκούλα των σκουπιδιών στα πόδια γιατρών για προστασία και την έφοδο του δρα Μουτήρη στην αποθήκη του νοσοκομείου ως εκ θαύματος βρέθηκαν εκεί αναλόσιμα διάρκειας μιας βδομάδας έως και δεκά ημερών, όπως μας είπαν; Κι όλοι αυτοί που υποτίθεται είναι υπεύθυνοι για την επάρκεια των αναλωσίμων και τη διάθεσή τους εκεί που πρέπει την ώρα που πρέπει βρίσκονται ακόμη στις θεσούλες τους και απολαμβάνουν την άνεση της κυβερνητικής μονιμότητας; Κάτι τέτοια κάνουν εκεί στην Πάφο και δίνουν την ευκαιρία στον

Πάφιο δήμαρχο Φαίδωνα Φαίδωνος να παρουσιάζεται ως ο ρομφαιοφόρος εναντίον όσων προκαλούν, παρατυπούν και παρανομούν...

◆◆ Ευρύτερα στο Δημόσιο γίνεται κάποιος έλεγχος ποιο δουλεύουν πραγματικά και ποιοι μας δουλεύουν κανονικά; Δυστυχώς τα βλέπουμε γύρω μας... Σίγουροι ότι κανένας δεν μπορεί να τους αγγίξει και κανένας δεν θέλει να τους τραβήξει το αφτί, ουκ ολίγοι δημόσιοι υπάλληλοι παίζουν πελλά... Ακόμη και κάποιος που υπηρετούσε σε ουσιαστικές υπηρεσίες και θα 'πρεπε να είναι στις θέσεις τους και να διεκπεραιώνουν υποθέσεις επείγουσες υπό τις ιδιόζυμες συνθήκες... Ο Γενικός Ελεγκτής με ανάρτησή του προέβη σε μια καταγγελία για απουσία υπαλλήλων της Υπηρεσίας του... Οι άλλοι τι κάνουν; Γίνεται κάποιος έλεγχος και επιβεβαίωση κατά πόσο είναι δικαιολογημένες οι απουσίες; Γίνεται έλεγχος αν όσος δηλώνουν ότι εργάζονται από το σπίτι, πραγματικά το κάνουν; Η παίζουν πελλά... γιατί έτσι λειτουργεί διαχρονικά το σύστημα;

◆◆ Είναι τραγικό το τι συμβαίνει. Μας λένε ότι προϊστάμενοι σε διάφορα τμήματα του Δημοσίου ή και διευθυντικά



στελέχη την έκμαν με ελαφρά πιδηματάκια για τα σπιά τους και άφρισαν τους ευσευδοπίτους να βγάδουν τα κάστανα από τη φωτιά... Την ώρα που απαιτείται υπευθυνότητα κάποιος εν Κύπρω, την έχουν διαγράψει από το λεξιλόγιο τους. Αλλά πάντα πρώτοι και καλύτεροι κάτι έχουν να πουν για τους άλλους... Υπάρχουν άραγε τολμηροί στο σύστημα που να σκεφτούν και να δράσουν έξω από το κουτί; Να επιβραβεύσουν τους υπεύθυνους και τους συνεπείς και να «τιμωρήσουν» αυτούς που μονίμως εκμεταλλεύονται τη βολή του Δημοσίου; Υπάρχουν; Μέχρι τώρα επικρατεί το κρύψετε να περάσουμε...

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ



Με τον
Γ. Σέρτι

Προς Αλλόκοτους

ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ενθουσιασμένο ξεσπά σε επευφημίες, κουνώντας τα κλαδιά της εγκωμιαστικής υποδοχής! Ως αρμόζουν στον *Ερχόμενο*, τον... πολυαναμενόμενο για τόσους αιώνες: - Ωσαννά! Ωσαννά! (Η ρυθμική επανάληψη αυξάνει τον ενθουσιασμό και τα παραλήρηματα των *βαϊράρον!*)

Μόνον ο Ναζωραίος γνωρίζει ότι αυτό το ίδιο πλήθος, μεταλλαγμένο -σύντομα- σε όλο, θα κραυγάζει -απροβλεπτότατα και υποβολιμαία- παρυσυμένο από τους παραδοκότερους -και φανακίζόμενους επιπίδους, το:

- Σταύρωσον! Σταύρωσον! (Ρυθμικό, όπως το «Ωσαννά», πλην αφοριστικό, όπως τον αφανισμένο που επιδιώκει!)

Προς -διαχρονικά- υπόδειξη: Ο λαΐκιμος, συμμαχώντας με προβοκάτορες και μισαλλόδοξους Γραμματείς και Φαρμακούς, εύκολα μεταποιεί και αναστρέφει τη λαϊκή βούληση.

Ως -έξω από το πλήθος και μέσα στο πλήθος- ο Ναζωραίος, μόνος γνώστης της αποστολής, δεν παρυσυρίζεται από τις φωνές που υποβάλλουν ηγετικό ρόλο, για να έχουν την ικανοποίησή τους... πώπως που θ' ακολουθήσει.

Και -ξανά- μόνον ο Ναζωραίος ξέρει πώς οι κρίνοντες εξ' ιδίων τα αλλότρια καίγονται από την περιέργεια, άμα δεν μπορούν να «αναγνώσουν» συμπεριφορές που ξεφεύγουν από τις -περιορισμένες- γνώσεις τους:

- Πού στοχεύει αυτός ο περιφρονητής των πολιτειακών, κοινωνικο-οικονομικών και θερησκευτικών ηγεσιών;

Τους εννοχεί ιδιαίτερα το βλέμμα του. Βλέπει στα μάτια τους ανθρώπους, και συχνά στρέφεται στον Ουρανό ως -μολογώντας- να λογοδοτεί.

Τα «Βάγια» στα μέτρα των Ουρανόων και τα «βάγια» στα μέτρα των ανθρώπων. «Και τί τ' ανάμεσό τους;» Ν' αφήνει αναπάντητο το ερώτημά του ο Ποιππής, και να πασιάζουν οι *μυθμένοι ν'* απαλλαγούν από τα γίγνα βαρίδια, άλλο ακουμπώντας στην ασφάλεια της γνώσης της επιστήμης τους, άλλο στην προσήλωση της θρησκευτικής τους πίστης, άλλο στην «ασφάλεια» της δύναμης των υλικών αγαθών τους.

Και όλοι, στις δύσκολες ώρες τους, να ψάχνουν μιν -κάποια- εξήγησι με το βλέμμα τους διερευνητικά στραμμένο στην απεραντοσύνη του Ουρανού. Διαισθητικά συνειδητοποιούν πως στα ανεξήγητα γίγνα, μόνον τα επουράνια μπορούν ν' ανταποκριθούν.

Να αρθούν στο ύψος τους...

Σε αυτή την περίοδο κρίσης που βιώνουμε καλούνται όλοι να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων. Ιδιαίτερα οι πολιτικοί και οι βουλευτές. Δεν είναι η ώρα ούτε για λαϊκισμό, ούτε για πολιτικές αντιπαράθεσεις. Είναι η ώρα όλοι να συνδράμουν με πνεύμα ομοψυχίας για το κοινό καλό. Αυτό βέβαια, σε καμία των περιπτώσεων δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουν λόγο και άποψη. Εδώ όμως έγκειται και η πολιτική ωριμότητα του καθενός να κρίνει και να αποφασίζει τι απαιτεί το συλλογικό καλό.

Φ.Δ.

Αλλαγή στρατηγικής από ΗΠΑ για Κίνα

Φαίνεται ότι υπάρχει αλλαγή στρατηγικής από πλευράς ΗΠΑ για τις πιθανές ευθύνες της Κίνας στην αντιμετώπιση και την εξάλειψη του κορωνοϊού, σε σχέση με την αρχική έντονη κριτική που ασκήθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο και την επιμονή του προέδρου Τραμπ να κάνει αναφορά σε «κινεζικό ιό». Τις τελευταίες μέρες, ο Αμερικανός γνήτης αποφεύγει να αποκαλέσει τον κορωνοϊό ως «κινεζικό ιό», ενώ ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε την περασμένη Τετάρτη ότι «δεν είναι αυτή η ώρα για την τιμωρία. Αλλά, είναι ώρα για σαφήνεια και διαφάνεια». Επίσης, αν και επιβεβαίωσε ότι επανεξετάζει η αμερικανική οικονομική στήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (μετά την απειλή του προέδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ «θα αναστείλουν» τη χρηματοδότηση), ο κ. Πομπέο τόνισε ότι «δεν είναι ώρα να συζητηθεί αλλαγή ηγεσίας στον ΠΟΥ». Την ίδια στιγμή, σε αρκετές περιοχές των ΗΠΑ καταγράφονται καθημερινά επεισόδια σε βάρος πολιτών ασιατικής καταγωγής. Ο πρόεδρος Τραμπ αναγκάστηκε να δηλώσει δυο φορές τις τελευταίες μέρες ότι οι Αμερικανοί πολίτες ασιατικής καταγωγής δεν ευθύνονται για την εξάλειψη του ιού και πρέπει να προστατευτούν.

ΠΑΝ. ΠΑΝ.

Γλυτώσαμε από την τοξικότητα...

Τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα για όσους βρίσκονται περιορισμένοι στα σπίτια τους. Σκεφτήκατε μέσα σ' όλα αυτά να μπορούσαν οι κάθε λογής πολιτικοί και ξερόλες να βρίγαν στα κανάλια και να έλεγαν ότι κατέβηκε στο μυαλό τους; Τουλάχιστον με την παρούσα κατάσταση πραγμάτων γλυτώσαμε από την τοξικότητα των πολιτικών.

ΑΠΠ

Προσωρινό πάγωμα μεταβίσεων

Ο κορωνοϊός έχει παγώσει και μεταθέσει, που είχαν αποφασισθεί στο υπουργείο Εξωτερικών. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ολλανδία, Ελπιδοφόρος Οικονόμου, ολοκλήρωσε τη θητεία του και θα επέστρεφε στην Κύπρο την 1η Απριλίου, για να αναλάβει νέα

καθήκοντα. Η πανδημία, όμως, σταμάτησε τα πάντα. Τον κ. Οικονόμου οι αντικαταστήσει η κ. Φρανσέσκα Λαντίου. Σε αναμονή και οι δύο, όπως και όσοι άλλοι επηρεάζονται.

Κ.ΒΕΝ.

Δεν πάει καιρός...

Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που όλοι συζητούσαν για τις μαντιλές και την κάλυψη του προσώπου, με την Ευρώπη να πρωταγωνιστεί στο ότι και για λόγους ασφαλείας το πρόσωπο πρέπει να είναι ορατό. Ένα πέταγμα του κορωνοϊού ήταν αρκετό όλα αυτά να ξεχαστούν και τώρα όλοι να συμφωνούν πως οι άνθρωποι δεν μπορούν να κυκλοφορούν με ακάλυπτα πρόσωπα. Και υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα με τα οποία η ανθρωπότητα ήταν απασχολημένη πριν από κανένα μήνα. Θέματα τα οποία σήμερα κανείς δεν μνησεί στον κόπο να συζητήσει, πολλά μάλλον να ασχοληθεί σοβαρά μαζί τους.

ΑΠΠ

Καλοί Κύπριοι επιστήμονες

Τσοκούρατοι οι επιστήμονες συνεργάτες του υπουργείου Υγείας. Δεν σηκώνουν χαλαρότητα. Το καλό είναι πως στην κυβέρνηση τους ακούνε και αναθεωρούν τις όποιες απόψεις ενδοχόμενως να επεξεργάζονται. Ο κορωνοϊός, πάντως, έχει επιβεβαιώσει πως υπάρχουν καλοί Κύπριοι επιστήμονες, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, να μας τις γνώσεις και την εμπειρία τους μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα.

Κ.ΒΕΝ.

Απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός...

Επειδή όλα δείχνουν ότι οι επιπτώσεις από τα μέτρα (που προσωπικά αμφιβάλω ότι θα τερματιστούν την Πρωτομαγιά) θα πάνε σε βάθος χρόνου καλό θα ήταν όλοι, ανεξαρτήτως μεγέθους και θέσεων, να αρχίσουν τον προγραμματισμό τους. Απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός γιατί η επόμενη μέρα δεν θα είναι «πατώ την πρίζα και έρχεται το ρεύμα» αλλά περισσότερο θα είναι ένα μικρό ρυάκι που [Πουλί] άρα με ρέει το νερό. Γι' αυτό είναι απαραίτητος ο στρατηγικός σχεδιασμός.

ΑΠΠ

Ο Πάπης και ο Κατσούρας

Μήνυμα με νόημα έστειλε ο Πάπνος Κατσουρίδης, προχθές με ανάρτησή του, ημέρα της επετείου του θανάτου του ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ΑΚΕΛ, του γενικού του γραμματέα Εζεκία Παπαϊωάννου: «Αναμνήσεις αμυδρές λόγω ηλικίας. Άλλωστε ήμουν 13 χρόνων όταν έφυγε. Πολύ λιγότερες λόγω εμπλοκής μου στα της Αριστεράς, πολύ περισσότερες οι ανθρώπινες μέσω των κυριακάτικων επισκέψεων με τον πατέρα μου σπύ του για να ποσοκλιστεί λίων με μας τους μιστούς. Μα ξεχαστεί λίων. Κάποιοι άνθρωποι όμως σε σηματοδένουν έστω και αν δεν τους "βρίσκεις". Ο Εζεκιός, ο Πάπης, ήταν ένας από αυτούς. Έφυγε πριν 32 χρόνια σαν σήμερα μια Κυριακή του Απρίλη. Για τους ανθρώπους, που εφάρη την ζωή με το κουταλάκι μαζί του, όπως ο παππούς μου ο συνονόματός μου, ο Κατσούρας, η ζωή άλλαξε άρδην. Η φωτογραφία είναι από κοινή τους επίσκεψη σε χώρα του πρώην σοσιαλιστικού μπλοκ».

Α



Η Ομογένεια στηρίζει οργανισμούς στην Κύπρο

Για άλλη μια χρονιά, το Ταμείο Παιδιών της Κύπρου (Cyprus Children's Fund) στηρίζει φιλανθρωπικούς και κοινωνικούς οργανισμούς στην Κύπρο. Όπως ανακοίνωσε ο συμπρωτότης μας ομογενής πρόεδρος του Ταμείου, Νίκος Ζίττης, θα ενισχυθούν επτά μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί με το συνολικό ποσό των 70.000 δολαρίων. Συγκεκριμένα, θα λάβουν βοήθεια οι οργανισμοί: Το 'Ίδρυμα Θεοτόκος στη Λεμεσό (στηρίζει και φροντίζει άτομα με ειδικές ανάγκες), το 'Ίδρυμα Μαργαρίτα Λιασιδίου στην Πάφο (φροντίζει άτομα με ειδικές ανάγκες και προσφέρει υπηρεσίες κατ' οίκον διανυκτέρευσης), ο Παγκύπριος

Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Μονάδας (υποστηρίζει καρκινοπαθή παιδιά και τις οικογένειές τους), ο Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στη Λεμεσό (υποστηρίζει παιδιά, νέους και ενήλικες με ειδικές ανάγκες), το Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ (για το πρόγραμμα αποκατάστασης και θεραπείας παιδιών), ο Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό και ο οργανισμός Πρόσβαση (βοηθά άτομα με ειδικές ανάγκες). Το Ταμείο Παιδιών της Κύπρου δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη μετά την τουρκική εισβολή και κατοχή για να βοηθήσει προσφυγοπούλα και εγκλωβισμένα παιδιά, ενώ με την πάροδο του χρόνου συμπεριέλαβε στο πρόγραμμά του και άλλα παιδιά άπορων οικογενειών. Τα χρήματα συγκεντρώνονται από μηνιαίες εκδηλώσεις ομογενών, δωρεές και την ετήσια εκδήλωση του Ταμείου.

ΠΑΝ. ΠΑΝ.

Μισθοδοσία δημοσίων και Ανώτατο

Ήταν ίσως η πιο ανακουφιστική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει ποιες θα ήταν οι συνέπειες για την κυπριακή οικονομία σήμερα, εν μέσω της κρίσης της πανδημίας, εάν το Ανώτατο δικαίως τους δημοσίου υπαλλήλους για επιστροφή των αποκοπών τους. Και δυστυχώς, σε ένα τέτοιο

ΓΝΩΜΗ

Οι πολιτικές αποφάσεις του κορωνοϊού



Του Χρίστου Χριστοφίδη

«Ο χειρότερος αγράμματος είναι ο πολιτικός αγράμματος» έγραψε ο Μπέρτολ Μπρεκτ. «Δεν ακούει τίποτα, δεν βλέπει τίποτα, δεν μετέχει στην πολιτική ζωή. Δεν δείχνει να γνωρίζει ότι το κόστος διαβίωσης, η τιμή των φασολιών, τον αλευριού, του εννοικίου, των φαρμάκων, όλα βασίζονται σε πολιτικές αποφάσεις». Ο Μπρεκτ παραμένει διαχρονικός γιατί είναι βαθιά αληθινός. Εξαιρετικά επίκαιρος σήμερα. Βρισκόμαστε στην εποχή του κορωνοϊού. Ιδιαίτερα σ' αυτές τις ιδιόζυμες συνθήκες φαίνεται ότι η πολιτική αγραμματοσύνη, ο ιδεολογικός αναλφαριθμητισμός, προσδίδει

στα μυαλά αρκετών συμπολιτών μας, μια μεταφυσική διάσταση σε καθαρά πολιτικές αποφάσεις. Πήγατε τελευταία σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο; Είχατε την ατυχία ή εσείς ή κάποιος αγαπημένο σας πρόσωπο να αρρωστήσει και να χρειαστεί νοσοκομειακή περίθαλψη; Είναι, για παράδειγμα, πασιφανές ότι ο τομέας της υγείας

πάσχει σοβαρά στην Κύπρο. Τα νοσοκομεία είναι εστίες μόλυνσης και μεταφοράς του ιού, τα αναλώσιμα περιορισμένα, τρέχουμε να προμηθευτούμε προστατευτικό εξοπλισμό για τους κατά τα άλλα «ήρωες της πρώτης γραμμής» που καταγγέλλουν συχνά την προχειρότητα, την έλλειψη συντονισμού, το απεπαρκές αριθμητικό προσωπικό. Όλα αυτά δεν οφείλονται στο «κακό το ριζικό μας». Ούτε στα «γιατρούθκια» και τα «νοσοκομύθκια» που τάχαθεν κάνουν κατάχρηση στα αναλώσιμα και στον εξοπλισμό. Οφείλονται στις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί στη δημόσια υγεία τα τελευταία χρόνια. Υπό την καθοδήγηση ανθρώπων που δεν πίστεψαν ποτέ σε οτιδήποτε «δημόσιο» και «κοινωνικό». Και οι οποίοι τώρα δίνουν παραστάσεις με βαθιές υποκλίσεις στο τέλος, για να ευχαριστήσουν τους λειτουργούς της υγείας τους οποίους κλειούσαν μέχρι κτες. Η απροετοίμαστη δημόσια υγεία δεν μας έλαχε. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων. Αποτέλεσμα πολιτικών που εφαρμόστηκαν. Αποτέλεσμα ιδεολογικών αγκυλώσεων των κυβερνώντων.

Το ίδιο και τα προβλήματα στην Παιδεία. Τρέχουμε να καλύψουμε τις ανάγκες σε τεχνολογικά μέσα (τάμπλες στην προκειμένη) με «φιλανθρωπικά» μέσα (πάλι καλά) των παιδιών που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα εξ αποστάσεως μαθήματα. Αλλά, συγγνώμη, δεν ήταν πολιτική απόφαση η διακοπή της χορήγησης ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή σε κάθε μαθητή στη Δευτέρα Γυμνασίου; Με τη θεσμοθέτηση κριτηρίων που ουσιαστικά αποτρέπουν τους πάντες να αγοράσουν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Γιατί τα σχολεία μας είναι απροετοίμαστα τεχνολογικά ή άλλως πώς; Δεν γνωρίζουμε μήπως ότι οι σχολικές εφορείες αφέθηκαν χωρίς επαρκή οικονομική στήριξη από το κράτος να προσπαθούν να καλύψουν τα εντελώς απαραίτητα για τα σχολεία; Δεν είναι ο πολιτικός προϊστάμενος του υπουργείου και οι κυβερνώντες, που ενώ τα σχολεία είχαν μπροστά τους τόσο μεγάλες προκλήσεις, αναλώνονταν σε ακραιώστες και αντιπαραγωγικές συγκρούσεις με τους εκπαιδευτικούς; Άρα εάν οι μαθητές και οι μαθητρίδες μας (εκτός της τρίτης Λυκείου) κάνουν ένα-δύο μαθήματα τη μέρα (στο δημοτικό ακόμα χειρότερα) δεν έλαχε. Είναι αποτέλεσμα πολιτικής διαχείρισης. Πολιτικών αποφάσεων από ανθρώπους που σε στιγμές ειλικρινούς ομολογούν ότι το κράτος δεν πρέπει να έχει την ευθύνη για δημόσια δωρεάν παιδεία για όλους, αλλά να μοιράσει κοπούνια για να «επιλέγει» ο καθένας σε ποιο ιδιωτικό σχολείο να πάει.

Βαθιά πολιτικά και ιδεολογικά είναι και θα είναι η διαχείριση των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης. Είναι αλήθεια ότι οι κυβερνώντες και άλλοι, υπαχθέντες σήμερα να αναγνωρίσουν τον ρόλο του κράτους ως της ατμομηχανής της οικονομίας. Αλλά μήπως δεν είναι πολιτική η εμμονή στις Τράπεζες; Μήπως δεν είναι ιδεολογική η εμμονή ότι σε τούτο τον τόπο όλοι καλούμαστε



να πληρώσουμε τμήμα στις μεγάλες κρίσεις εκτός από το χρηματοοικονομικό (και άλλο) κεφάλαιο; Σήμερα είναι ξεκάθαρο μπροστά σε όλους μας ότι είναι επάναγκες για την επιβίωσή μας ένα ισχυρό κράτος. Με ισχυρή δημόσια υγεία. Με στοιχεία δίκης κεντρικό σχεδιασμό. Με σχέδιο για την κοινωνία και όχι κουτουρού. Με κοινωνική αλληλεγγύη και το «Εμείς» πάνω από το «Εγώ».

Ο πρώην Πρόεδρος της Ουρουγουάης Πέπε Μουχίκα (γνωστός και ως ο Πρόεδρος των Φτωχών) το είπε πολύ παραστατικά σε συνέντευξή του πριν λίγες μέρες για την κρίση του κορωνοϊού: «Είναι ψέμα ότι δεν υπάρχουν μέσα. Είναι ψέμα ότι δεν υπάρχουν πόροι. Επίσης, είναι ψέμα ότι όλα είναι αδύνατα. Όχι. Η ανθρωπότητα ποτέ δεν είχε τόσους πόρους, τόσες δυνατότητες και τόσο κεφάλαιο. Επομένως, ποτέ η ανθρωπότητα δεν ήταν τόσο ανεύθυνη. Δεν είναι ότι δεν ξέρουμε τι είναι σωστό, είναι ότι δεν το κάνουμε. Το πρόβλημα είναι πολιτικό».

*Επαρχιακός Γραμματέας ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας.